



Nieuwsbrief 106, zomer 2024

Azim ast name to Isa, Djalal bar name to Isa. Ghodrat as ane to IsaSetaiem name ghodusat Isa. -Farzisch lied van aanbidding. Wie weet wat het betekent, wint een maaltijd bij ons 😊.



Beste partners, bidders,

Het voelde vertrouwd: medewerkers tweedaagse

In mei waren we in Helvoirt (Emmaüs) voor de tweedaagse van Gave. Een bekende plek voor ons! Agnes' collega had bedacht dat "Agnes nog wel een lege agenda had en het wel leuk zou vinden om de conferentie mee te organiseren" en daar had ze gelijk in. Op deze manier kon ik -Agnes- èn meer collega's leren kennen èn organiseren! Gelijk maar even Heiko naar voren geschoven als muzikant en zanger.

Het doel van de tweedaagse was de 53 aanwezige medewerkers bemoedigen en inspireren om het vuur van Gods Geest te laten branden en door te geven. Aanbidding/zang en kapeldiensten (deed Agnes samen met de directeur) brachten ons terug bij de Bron: onze relatie met God; externe sprekers investeerden in het doorgeven van het vuur in de praktijk van het werk onder vluchtelingen. En natuurlijk was er tijd voor ontmoeting, lekker eten en spellen. Diverse collega's zeiden tegen ons: "Het lijkt wel of jullie hier al lang rondlopen, jullie bewegen je vrij onder de groep en vullen elkaar aan." Ja, we zijn op onze plek bij Gave, daar zijn we dankbaar voor.
Dank voor onze lieve collega's en onze plek binnen Gave.



House of Joy Amersfoort

Heiko werkt wekelijks één of twee dagen op het House of Joy en het asielzoekerscentrum in Amersfoort. Hij heeft de taken overgenomen van de huidige coördinator van het House of Joy, een collega die gaat verhuizen naar Noord-Brabant. Heiko groeit in zijn rol als centrale figuur in het House of Joy, degene die de vrijwilligers uit de kerken, de

vluchtelingen en de leiding van het azc met elkaar verbindt. De vrijwilligers geven naailes/Nederlandse les en gaan gesprekken aan over God, de vluchtelingen zijn getraumatiseerd, verveeld en soms wel/soms niet op zoek naar God en de leiding van het azc wil de mensen helpen zich te ontwikkelen, maar zeker ook de rust bewaren. Daartussen beweegt Heiko zich, en dat bevalt hem prima.

Bid voor de contacten van Heiko, in het bijzonder voor Nico, een jongen van 18. Hij wil graag naar school en krijgt van Heiko leesboekjes om zijn Nederlands te oefenen. Bid voor openingen om ook over God te kunnen praten met hem.*



Gebrokenheid

Soms vliegt het ons zo aan: de gebrokenheid van de wereld. Op dit moment niet in ons eigen leven, maar des te meer in onze directe omgeving. Die verschrikkelijke ziekte kanker, angst, pijn, depressie en relatieproblemen. *Hoe lang nog Heer?* De God van Hoop belooft volledig herstel op een nieuwe aarde, en samen met de schepping en de Geest van God zuchten wij weleens in deze weken: *Kom Here Jezus!* Niet om te ontsnappen aan een gebroken wereld, maar om onderdeel uit te mogen maken van een wereld zoals God die heeft bedoeld. En zo wil God zelfs gebrokenheid gebruiken tot zijn eer en groei van zijn gezin.

Bid voor wijsheid voor ons om er te zijn voor anderen en tegelijkertijd onze grenzen te bewaken. Dank dat ook door het lijden heen mensen God leren kennen.

We lezen ook graag hoe het met jou gaat. Stuur ons een [mailtje](#).

Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via [Gave/Heiko en Agnes van den Broek](#).

Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar IBAN: NL 85 INGB 0006 9900 56 t.n.v.

Stichting Gave, o.v.v. Heiko en Agnes van den Broek

Ons e-mailadres is: abcvandenbroek@gave.nl. Je kunt je [hier](#) uitschrijven of je gegevens [wijzigen](#).